

Ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου

Η ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΛΛΑΣ

ΚΑΘΕ μία από τας Δώδεκα Νήσους αι όμοιαι ετοιμάζονται σήμερα και επίσημως εις τας κόλπου της μητρος "Ελλάδος, απίστηλε και από μίαν κόρη της εσ την αντιπροσωπεύση εις τας σημερινάς λαϊκας εορτάς της Ρόδου. Η συμβολική αυτή φωτογραφία ελήθη χθες την εσπεραν δημοσιογώς. Αι γήροσφοροι αι σχετικαί με τας τελείας της ένσωματώσεως της Δωδεκανήσου δημοσιώονται λεπτομερώς εις την τελευταίαν σελίδα.



ΖΗΤΩ Η ΑΙΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΣ!



«Και νῦν προβάλλη, μ' ἄρμ' ἡ Λευτερίῳ, Μῆτιν μὲν δοξασμένην
γὰρ ν' ἀγκαλιῶσθαι καὶ τὰ Δωδεκὰ νησιά δοξασιεφανερῆν...»

ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ!

ΡΩΔΟΣ — ΣΑΤΜΟΙ — ΛΕΡΟΣ — ΚΑΡΡΗΝΟΣ — ΚΙΣΥΡΟΣ — ΚΙΣΤΥΡΑΔΑ — ΤΗΛΟΣ — ΣΥΜΗ — ΚΑΡΠΑΘΟΣ — ΚΩΣ — ΧΑΛΚΗ — ΚΑΣΤΕΛΩΡΙΖΟΣ — ΛΕΥΚΑ

Η ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΗΣΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΥΠΟ ΤΟΥ Κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΗΣ 28ης ΙΟΥΝΙΟΥ

Η σημερινή επέτειος σηματοδοτεί για τα Δωδεκάνησα
μία από τις σημαντικότερες στιγμές της ιστορίας μας!
Την Ένωση των νησιών με την μητέρα Ελλάδα!

Τα Δωδεκάνησα εξ' αιτίας της γεωγραφικής τους θέσης δέχθηκαν κατά την διάρκεια του χρόνου διάφορες επιθέσεις από Σαρακηνούς, Βενετούς, Σταυροφόρους και Τούρκους.



Το 1309 πέρασαν στην κυριαρχία των Ιωαννιτών ιπποτών μέχρι το 1522 οπότε και τα κατέλαβαν οι Τούρκοι.



Το 1821, κατά την Ελληνική επανάσταση, επαναστάτησαν, όμως επεστράφησαν στους Τούρκους με αντάλλαγμα την Εύβοια που ενώθηκε με την Ελλάδα.

Μετά από τον Ιταλοτουρκικό πόλεμο και την νίκη των Ιταλών πέρασαν σε Ιταλική κατοχή μέχρι και τον Νοέμβριο του 1943.



Stamos Papastamatiou collection

Rodi - Carabinieri che conducono una colonna di prigionieri turchi



GUERRA
ITALO-TURCA
1911-12



Η αρχή του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου βρήκε την Ιταλία στο πλευρό της ναζιστικής Γερμανίας. Όμως τον Σεπτέμβριο του 1943, αποκόπτεται από αυτήν και συντάσσεται στο πλευρό των συμμαχικών δυνάμεων.

Μετά την εξέλιξη αυτή, η Γερμανία επιτίθεται με σφοδρότητα στα Δωδεκάνησα, με κορυφαία την μάχη της Λέρου την οποία βομβαρδίζουν για 52 ημέρες ανελέητα. Μετά από τρεις ημέρες χερσαίων επιχειρήσεων το νησί καταλαμβάνεται και περνά για τα επόμενα δύο χρόνια σε Γερμανική κατοχή, μαζί με τα υπόλοιπα νησιά μας. Η Γερμανική κατοχή κράτησε μέχρι την άνοιξη του 1945.





Την 1^η Μαΐου του 1945 ο Χίτλερ αυτοκτονεί και η Γερμανία παραδίδεται άνευ όρων. Στις 8 Μαΐου ο Γερμανός Διοικητής Ότο Βάγκενερ δέχεται εντολή παράδοσης των Δωδεκανήσων στον Άγγλο ταξίαρχο Μόφατ διοικητή των συμμαχικών δυνάμεων.



Στις 9 Μαΐου του 1945 άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για τα Δωδεκάνησα και το πολύπαθο νησί της Λέρου. Ο Άγγλος συνταγματάρχης Τουρπ (Turnbul) με τον αντισυνταγματάρχη Φώτη Μεσσινόπουλο αποβιβάστηκαν στο Λακκί της Λέρου με 12 επίλεκτους στρατιώτες. Ανάμεσα τους και ο έφεδρος Λεριός αξιωματικός Θεολόγος Αγγέλου.



Αναγράφεται ή παραλείπεται, του πατρώνος εις ελιανήματα Αρχόν, σελος εν κρονόται περί αντικαταστάσεως κόντος.

№ 110633 ❖ 40

Ο Λοχος Στρ. Ρεζ ΔΑΦΟΡΡΗΤΟΝ

ΦΥΛΛΟΝ ΠΟΡΕΙΑΣ

Ο Έφεδρος:

Επίσημον **ΑΓΓΕΛΟΥ**

Όνομα **Θεολόγος**

Όνομα πατρός **Φώτης**

Κλάση Επιστρατεύσεως **1942**

Α. Σ. Μ.

Εξόχως **Ναοδυναμής**

Όπλον ή Σόμα

Επιστάτης και Στρατάρχου (2) **Ανδρής Θιερμυκτής**

Επαγγέλμα **Φαρμακός Πορτοκιάς**

Ειδικεύσεως Εξαστάσεως (3) **Κοσμητική Ρύθμιση**

Σένας γλώσσας (4) **Αγγλικά Γαλλικά**

Διακριτή **Εξαιρετική**

Είναι εφευρηματικός εις τα μυστικά όργανων.

Τού Δόχου ή Κοντόχου **Στρατιών**

Τής Έπαρχίας **Αττικής**

Τού έτους **1921**

Αρ. Στρατηλογικόν Έργασίου **Ανδρής Θιερμυκτής**

Αναμένεται εις: **Αθήναι**

Χωρίον ή Πόλις (και Διαίτησις) **Αθήναι Αρ. 16**

Τού Έπαρχίας **Αττικής**

Τού Νομού **Αττικής**

Έν Έπιστρατεύσει όφείλει να παρουσιασθή

Είς (6)

Αθήναι 16 Μαΐου 1946

Ο υπογράφων τα φύλλα όφείλει να παρουσιασθή

Προσχή εις τού. Διοσθεν 201/46

Ο γερμανός Διοικητής της Λέρου είχε λάβει εντολή να παραδώσει το Νησί στους συμμάχους . Το ίδιο συνέβη στην Κάλυμνο και την Κω. Οι Βρετανοί μετά την παράδοση των νησιών προσπάθησαν να απαλλαγούν από τους ιερολοχίτες και έτσι τα νησιά μας πέρασαν για τα δυο επόμενα χρόνια σε Αγγλική Διοίκηση, η οποία διατήρησε το ιταλικό μοντέλο διοίκησης κάτι που προκάλεσε την δυσαρέσκεια των νησιωτών.



Η πρώτη θετική ένδειξη για την ένωση των νησιών με την Ελλάδα ήρθε στις 15 Μαΐου 1945, με την επίσκεψη του αντιβασιλέα αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού στην Ρόδο, ο οποίος καταφθάνει με το θωρηκτό "ΑΒΕΡΩΦ", και γίνεται δεκτός με μεγάλο ενθουσιασμό από τους Δωδεκανήσιους.



Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός

Η οικονομική κατάσταση των νησιωτών μετά από τα δυο χρόνια της γερμανικής κατοχής ήταν άθλια. Ιδιαίτερα η Λέρος η οποία δέχτηκε τους σφοδρότερους βομβαρδισμούς, ήταν οικονομικά κατεστραμμένη. Οι Δωδεκανήσιοι υποστηρίχτηκαν οικονομικά ώστε να ορθοποδήσουν, από την Διεθνή Οργάνωση Περίθαλψης και Αποκατάστασης των Ηνωμένων Εθνών, γνωστή σε όλους μας ως UNRRA, η οποία εκτός από τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, έδωσε και τεχνική υποστήριξη για την επισκευή των κατεστραμμένων από τους βομβαρδισμούς δρόμων, κτηρίων και έργων υποδομής.



Bundesarchiv, Bild 1011-529-2390-31
Foto: Ottahal, Karl | 5. Dezember 1943



Bundesarchiv, Bild 1011-529-2390-31
Foto: Ottahal, Karl | 5. Dezember 1943



Alan
Spencer
2002

DI.



Επίσης στην προσπάθεια της Uhhra συνέβαλαν οι Δωδεκανησιακές οργανώσεις από την Αίγυπτο και την Αθήνα. Η περίοδος Μαΐου 1945 μέχρι Μάρτιο του 1947, ήταν πολύ κρίσιμη οικονομικά και κοινωνικά. Λόγω της ανεργίας οι εργατοτεχνίτες κατεδάφιζαν τις πυροβολαρχίες για να πάρουν τα υλικά οικοδομής και να τα πουλήσουν. Άλλοι πουλούσαν πολεμικό υλικό και πολλοί σκοτώθηκαν στην προσπάθεια να ανοίξουν νάρκες και οβίδες.

Στα Λέπιδα της Λέρου συγκεντρώθηκαν μεγάλες ποσότητες υλικών όπως αυτοκίνητα, φορτηγά και αλλά, τα οποία ξεπουλήθηκαν σε πλειστηριασμούς.

Επί πολλές εβδομάδες οι Άγγλοι πέταγαν με φορτηγίδες το πολεμικό υλικό στη θάλασσα σε μεγάλο βάθος και παράλληλα ανατίναξαν τις εγκαταστάσεις των πυροβολαρχιών.

Την ασφάλεια της Δωδεκανήσου ανέλαβε η ΒΜΑ που σήμαινε Βρετανική στρατιωτική διοίκηση. Οι άνδρες της υπηρεσίας ασφαλείας, εκτός από τους αξιωματικούς, ήταν Ελληνοκύπριοι, Τουρκοκύπριοι και Δωδεκανήσιοι. Ο λαός μας τους έλεγε Μπιεμέδες.

Η Βρετανία προσπάθησε να αναμείξει την Τουρκία στο θέμα της Δωδεκανήσου και το Foreign office συζητούσε να δοθεί το Καστελόριζο στην Τουρκία χωρίς να υπάρχει επίσημο Τουρκικό αίτημα.

Ο υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας Μολότοφ, διατηρούσε επιφυλάξεις για το αν θα έπρεπε να παραχωρηθούν τα νησιά στην Ελλάδα, καθώς η Ρωσία διεκδικούσε την περίοδο εκείνη, βάσεις για το εμπορικό της ναυτικό στο Αιγαίο, καθώς και την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Όπως φαίνεται την λύση, έδωσε ο υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ James Byrnes στις 27 Ιουνίου 1946. Η Ελληνικότητα της Δωδεκανήσου επικυρώθηκε με τον πιο επίσημο τρόπο στις 10 Φεβρουαρίου του 1947 στο Παρίσι, όπου υπεγράφη η συνθήκη ειρήνης των συμμαχικών δυνάμεων με την Ιταλία.

Στο άρθρο 14 της συνθήκης, αναφέρεται ότι η Ιταλία παραχωρεί στην Ελλάδα τα νησιά της Δωδεκανήσου και τις παρακείμενες νησίδες. Κατά την συμφωνία ορίστηκε ότι οι Αγγλικές δυνάμεις έπρεπε να αποχωρήσουν σε 90 ημέρες από την υπογραφή της συνθήκης του Παρισιού.

Στην λύση αυτήν οδήγησαν, η αδυναμία της Τουρκίας να διεκδικήσει τα νησιά επειδή δεν είχε προσχωρήσει στη συμμαχική υπόθεση κατά την διάρκεια του πολέμου, η αναβίωση του ελληνικού αλυτρωτισμού καθώς και η εξέλιξη των γεγονότων.

Την 31^η Μαρτίου του 1947 υπεστάλη η Αγγλική σημαία από τον ιστό του διοικητηρίου στην Ρόδο και επεγράφη το πρωτόκολλο παράδοσης της Δωδεκανήσου από τον ταξίαρχο Parker. Από Ελληνικής πλευράς παρέλαβε την διοίκηση των νησιών ο αντιναύαρχος Περικλής Ιωαννίδης.





7 Μαρτίου 1948

Εύζωνοι χαιρετούν κατά τη διάρκεια της Τελετής Ενοσωμάτωσης στην Ελλάδα.

(πηγή: Υπ. Εξωτερικών)

Ανάλογες εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Στην Λέρο η παράδοση έγινε στις 31 Μαρτίου 1947 στις 12.00', στον Πλάτανο από τον Άγγλο ταγματάρχη P.N.Dolan στον έφεδρο υπολοχαγό του Ιερού Λόχου Γ. Γεωργαντά.



Ο κόσμος είχε πλημμυρίσει την πλατεία με χαρούμενες ιαχές και μια θάλασσα από γαλανόλευκες σημαίες. Μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου η Ελληνική σημαία πήρε τη θέση της στον ιστό μετά από 600 χρόνια σκλαβιάς!

του, αντανάκλασαν τον μαρτυρικό ήρωα
καθρεφτίζεται στο χαρούμενο χαμόγελό του...



ΛΕΡΟΣ Η ΜΑΛΤΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ





Η επίσημη τελετή της Ενσωμάτωσης έγινε στις 7 Μαρτίου 1948 στην Ρόδο με την υπογραφή του Βασιλέα Παύλου.

Ας φανούμε κι εμείς αντάξιοι των προγόνων μας, ώστε να μην επιτρέψουμε σε κανένα να υποστείλει την Ελληνική σημαία από τον ιστό του Δημαρχείου μας. Ας φωνάξουμε όλοι μαζί ..Ζητώ η Ένωση. Ζήτω η Ελλάδα μας.

