

ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ

2^Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΡΟΥ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024

ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ



Στις 30 Ιανουαρίου η Εκκλησία μας γιορτάζει τη μνήμη των Τριών Ιεραρχών.

Είναι εορτή των Γραμμάτων, των Μαθητών, των Εκπαιδευτικών, των Σχολείων, των Βιβλίων, της Μάθησης και της Παιδείας.



- Ο Μέγας Βασίλειος

- Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος

- Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος

Παρόλο που ο καθένας τους έχει ιδιαίτερη γιορτή μέσα στο έτος,

το 1100 μ.Χ. καθιερώθηκε επί αυτοκράτορα Βυζαντίου
Αλεξίου Κομνηνού, να γιορτάζονται όλοι μαζί στις
30 Ιανουαρίου



Την απόφαση αυτή,
έλαβαν για δύο λόγους:

ΠΡΩΤΟΝ

Οι Τρεις Ιεράρχες είχαν πολλά κοινά:

- Έζησαν τον 4^ο αιώνα
- Αγαπούσαν τα γράμματα και τον πολιτισμό των αρχαίων Ελλήνων
- Σπούδασαν πολλές επιστήμες
- Έγιναν μεγάλοι Δάσκαλοι και Ρήτορες
- Διακρίθηκαν για το φιλανθρωπικό τους έργο
- Μαζί αγωνίστηκαν για τη διάσωση και διάδοση του χριστιανισμού
- Θεμελίωσαν την Ορθοδοξία

ΔΕΥΤΕΡΟΝ

Έπρεπε να σταματήσουν οι διαμάχες σχετικά με το ποιος από τους τρεις Αγίους είναι ο πιο σπουδαίος.

Κάποιοι άνθρωποι χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες:

- A) Τους «Βασιλείτες»
- B) Τους «Γρηγορίτες»
- Γ) Τους «Ιωαννίτες»



Καθεμία από αυτές τις ομάδες υποστήριζε ότι ο δικός της Άγιος ήταν ο καλύτερος

Το **1842** το πανεπιστήμιο Αθηνών καθιέρωσε την εορτή των Τριών Ιεραρχών , ως ημέρα αφιερωμένη στην Παιδεία και τα Γράμματα.

Η εποχή τους ονομάστηκε:
«Χρυσός Αιώνας της
Εκκλησίας».

Έστησαν γέφυρες ανάμεσα:

- στο Κλασικό και το Σύγχρονο
- στη Γνώση και την Αρετή
- στη Θεωρία και την Πράξη
- στον Ελληνισμό και το Χριστιανισμό.



Η «παιδεία» για τους Τρεις Ιεράρχες

Δε σημαίνει κατάκτηση γνώσεων, αλλά καλλιέργεια

- της ανθρώπινης ψυχής
- της προσωπικότητας
- του χαρακτήρα

άλλωστε και για τον αρχαίο φιλόσοφο **Ηράκλειτο**

«ο χαρακτήρας είναι η μοίρα του ανθρώπου»

Μέγας Βασίλειος



Λίγα λόγια για τη ζωή και το έργο του...

Ο Μέγας Βασίλειος
γεννήθηκε στην
Καισάρεια της
Καππαδοκίας το 330
μ.Χ.

Μεγάλωσε και
ανατράφηκε μέσα σε
χριστιανικό περιβάλλον,
κάτω από τη φροντίδα
της μητέρας του,
Εμμέλειας.



Όταν ολοκλήρωσε την βασική του μόρφωση στην Καισάρεια, ταξίδεψε για ανώτερες σπουδές στην Κωνσταντινούπολη, την Αλεξάνδρεια και την Αθήνα.

Σπούδασε:
Φιλοσοφία,
Ρητορική,
Γραμματική,
Αστρονομία,
Γεωμετρία, Ιατρική



Όταν επέστρεψε στην πατρίδα του άσκησε το επάγγελμα του **Νομικού**.

Σύντομα όμως αφιερώθηκε στο Θεό. Μόνασε σε ένα ερημικό μέρος του Πόντου ενώ αργότερα δέχτηκε το μεγάλο αξίωμα της ιεροσύνης.

Έγινε **Διάκονος**, **Ιερέας** κι έπειτα **Επίσκοπος** της **Καισαρείας**



Στο έργο της φιλανθρωπίας
αφιέρωσε όλα του τα πλούτη.

Έχτισε τη **Βασιλειάδα**: μία
πολιτεία η οποία στο κέντρο
της είχε έναν μεγαλοπρεπή
ναό και γύρω γύρω
φιλανθρωπικά ιδρύματα.

Περιλάμβανε:

Ορφανοτροφείο, Γηροκομείο,
Νοσοκομείο,
Επαγγελματικές Σχολές και
καταλύματα για τους
συγγενείς των ασθενών.

Πέθανε το 379, σε ηλικία 49
ετών.



Ο Μέγας Βασίλειος έχει πλούσιο και σημαντικό συγγραφικό έργο

Τα κυριότερα έργα του είναι

- Οι 9 ομιλίες στην Εξαήμερο
- Ομιλίες στους Ψαλμούς
- Ασκητικά έργα
- Επιστολές

Επιπλέον...

Έγραψε την εκτενή
Θεία Λειτουργία,
που τελείται σήμερα 10
φορές το χρόνο από την
Εκκλησία μας.



Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ



Γρηγόριος ο Θεολόγος



Λίγα λόγια για τη ζωή και το έργο του...

Γεννήθηκε στη **Ναζιανζό**
της Καππαδοκίας το 329 μ.Χ.
από ευσεβείς γονείς.

Η μητέρα του **Νόννα**,
κατήχησε τον σύζυγό της και
μεγάλωσε χριστιανικά τα
τρία παιδιά της.



Λίγα λόγια για τη ζωή και το έργο του...

Αγάπησε με πάθος τα γράμματα.
Σπούδασε **Ρητορική** και
Φιλοσοφία στα καλύτερα σχολεία
της εποχής του.

Στην **Αθήνα** συναντήθηκε και έγινε
φίλος με τον Βασίλειο.



Χειροτονείται Ιερέας και
βοηθά τους φτωχούς και
τους αρρώστους.

Αργότερα
ως **Επίσκοπος** της
Ναζιανζού καλείται να
μεταβεί στην
Κωνσταντινούπολη για να
πολεμήσει τις **αιρέσεις** που
είχαν καταλάβει όλους τους
ναούς.



Αναδείχθηκε
Αρχιεπίσκοπος
Κωνσταντινουπόλεως

και

Πρόεδρος
της Β Οικουμενικής
Συνόδου κατά την
οποία ολοκληρώθηκε

το

Σύμβολο της
Πίστewς.



Το συγγραφικό του έργο
περιλαμβάνει
Λόγους, Επιστολές και
Ποιήματα

Χάρη σε αυτόν
κατατροπώθηκε η
επικίνδυνη αίρεση του
Αρείου, η οποία απείλησε
την Ορθόδοξη Εκκλησία



Ο **Άρειος** ήταν σπουδαίος θεολόγος.
Άρχισε όμως να διδάσκει ότι ο Ιησούς **δεν ήταν Θεός**
αλλά **μόνο** άνθρωπος.
Δημιούργησε έτσι μια **αίρεση** που την είχε ασπαστεί το
μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της
Κωνσταντινούπολης.

Ιωάννης ο Χρυσόστομος



Λίγα λόγια για τη ζωή και το έργο του...

Γεννήθηκε το 347 μ.Χ. στην
Αντιόχεια της Συρίας.

Πολύ νωρίς έμεινε ορφανός
από τον πατέρα του και το
βάρος της ανατροφής του
έπεσε στην ενάρετη μητέρα
του Ανθούσα.



Λίγα λόγια για τη ζωή και το έργο του...

Σπούδασε
Ρητορική και Φιλοσοφία
στη σχολή του Λιβανού, ενός
περίφημου δασκάλου της
εποχής.

Άσκησε το επάγγελμα του
Δικηγόρου στην Αντιόχεια
αλλά γρήγορα τον κέρδισε η
Θεολογία.



Έφυγε στην έρημο για να
ασκητέψει.

Επιστρέφοντας χειροτονείται
Διάκονος και αργότερα
Πρεσβύτερος αναπτύσσοντας
έντονη συγγραφική δράση.

Η φήμη του, τον έκανε γρήγορα
γνωστό στην Αυτοκρατορία,
γεγονός που τον οδήγησε στη θέση
του **Αρχιεπισκόπου**
Κωνσταντινουπόλεως.

Στις ομιλίες του μαζευόταν πλήθος
κόσμου για να τον ακούσει.

Ονομάστηκε **Χρυσόστομος** για
τις ρητορικές του ικανότητες.



Ιδρύει **Νοσοκομεία**,
Πτωχοκομεία, **Γηροκομεία**
και οργανώνει **Συσσίτια** για
αυτούς που έχουν ανάγκη.

Στα κηρύγματά του, άσκησε
αυστηρή κριτική στον **Κλήρο**
και στους **Κυβερνώντες**.

Έτσι πυροδότησε τις
αντιδράσεις της
Αυτοκράτειρας Ευδοξίας
και οδηγήθηκε δύο φορές στην
εξορία.

Εκεί πέθανε εξασθενημένος το
407 μ.Χ. σε ηλικία 62 χρονών.



Σοφά λόγια των Τριών
Ιεραρχών

Για τη πλεονεξία...

« Το χρυσάφι δε βρέθηκε για να δενόμαστε μ' αυτό, αλλά για να λύνουμε τους δεμένους.»

Μέγας Βασίλειος

«Ο άρτος που κατακρατείς ανήκει στον πεινασμένο. Τα ρούχα που εσύ φυλάγεις στις αποθήκες σου ανήκουν σ' αυτούς που δεν έχουν. Τα παπούτσια που μένουν αχρησιμοποίητα στο σπίτι σου ανήκουν στους ξυπόλυτους.»

Μέγας Βασίλειος

Για τη φιλία...

«Τίποτα αντάξιο δεν υπάρχει του πιστού φίλου»
Γρηγόριος ο Θεολόγος

«Πολύ πιο εύκολα μπορεί κανείς να σηκώσει με τους φίλους
του την πιο ανυπόφορη συμφορά παρά μονάχος του την πιο
μεγάλη ευτυχία».

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Για τη μόρφωση ...

«Όπως οι μέλισσες διαλέγουν το νέκταρ από τα λουλούδια, έτσι κι εσείς διαλέγετε αυτά που διαβάζετε. Να κρατάτε τα καλά και τα ωφέλιμα».

Μέγας Βασίλειος

«Είναι αποτελεσματικότερη η παιδαγωγία που γίνεται με λογικό και ήπιο τρόπο, παρά εκείνη που έχει ως αιτία της το θυμό και την οργή.»

Μέγας Βασίλειος

Για την εξουσία ...



Στο πρόσωπό τους
πραγματοποιήθηκε ο αρμονικός
συνδυασμός της
Κλασικής Παιδείας
και του
Εκκλησιαστικού
Κηρύγματος.

Μετέδωσαν στους απλούς
ανθρώπους το Λόγο του Θεού,
πραγματοποιώντας τη σύνδεση
ανάμεσα στην

«**Θύραθεν Σοφία**»
(κοσμική γνώση) και την
«**Άνωθεν Σοφία**»
(χριστιανισμό).



Η μαρτυρία του λαογράφου και
καθηγητή του

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης

Στίλπωνος Κυριακίδη
(1887-1964)
είναι επιβεβαιωτική της
συνεισφοράς τους.

Αναφέρει ότι
στο ένα χέρι κρατούσαν το
«Ευαγγέλιο» και στο άλλο τον
«Πλάτωνα».



Απολυτίκιο των Τριών Ιεραρχών

Τούς τρεῖς μεγίστους
φωστήρας τῆς Τρισηλίου
θεότητος, τούς τήν οἰκουμένην
ἀκτῖσι δογμάτων θείων
πυρσεύσαντας, τούς
μελιρρύτους ποταμούς τῆς
σοφίας, τούς τήν κτίσιν πᾶσαν
θεογνωσίας νάμασι
καταρδεύσαντας, Βασίλειον τόν
μέγαν, καί τόν Θεολόγον
Γρηγόριον, σύν τῷ κλεινῷ
Ἰωάννῃ, τῷ τήν γλῶτταν
χρυσορρήμονι, πάντες οἱ τῶν
λόγων αὐτῶν ἐρασταί,
συνελθόντες ὕμνοις τιμήσωμεν·
αὐτοί γάρ τῇ Τριάδι, ὑπέρ ὑμῶν
ἀεὶ πρεσβεύουσιν.

Απόδοση στα νέα ελληνικά:
Ὅλοι ὅσοι θαυμάζουμε τους
λόγους των τριῶν μεγάλων
Φωστήρων της τρισυπόστατης
θεότητος, δηλαδή το Μέγα
Βασίλειο, το Γρηγόριο το
θεολόγο και τον ξακουστό
Ἰωάννη που το στόμα του
έβγαζε χρυσάφι, ας τους
τιμήσουμε με ὕμνους. Γιατί
αυτοί φώτισαν την οἰκουμένη
με θείες διδασκαλίες. Γιατί σαν
ποταμοὶ σοφίας πότισαν ὅλη
την κτίση με τα ἅγια νερά της
θεογνωσίας, και γιατί αυτοί
μεσολαμβάνουν και παρακαλοῦν
πάντα την Αγία Τριάδα για μας.

